



Lever du jour sur Mars - © Julien Coulommier

Julien Coulommier
Walter Van der Perren

Stiltezoekers
KADOC KU Leuven
1 SEPT.— 30 OKT. 2022

Julien Coulommier | Fotografie als witte magie

°1922 +2014



Soleil cou coupe - © Julien Coulommier

“het bewijs dat fotografie ook
witte magie kan zijn die voor u,
zij het maar voor één ogenblik,
de grauwe voorhang
van de ‘werkelijkheid’ openscheurt
om u de ‘andere’ wereld te laten zien“

Julien Coulommier

Zijn vertrekpunt waren beelden van de werkelijkheid die Julien zelf inkleurde vanuit zijn temperament, zijn gevoelens. Zijn 'subjectieve fotografie' was geboren. Hij sloot daarbij aan bij avant-gardekunstenaars als Man Ray en Moholy Nagy. Fotografie was tot dan immers een wereld van mooie gekende plaatjes. Julien Coulommier doorbrak die traditie.

Hij was ook de compagnon de route van Marcel Broodthaers, in goed gezelschap dus om heilige huisjes te slopen. Hij wordt algemeen erkend als één van de grondleggers van de creatieve fotografie in België en ontving in 1988 de staatsprijs voor beeldende kunst.

Doorheen zijn foto's worden wij stille getuigen van een doorleefd en poëtisch kijken.

jan.coulommier@telenet.be

Walter Van der Perren | Verborgen lichtheid



#160619 - © wvdp

Ik had het genoeg Julien Coulommier verschillende keren te ontmoeten. Er werd weinig gepraat en veel gekeken, de stilte werd een vruchtbare muze. Stil-staan en verwonderd kijken vanuit niet evidente perspectieven ... beelden ontdekken en boetseren los van voorgekauwde patronen ... stilte koesteren om te zien en te voelen ... Naast dit 'anders kijken' is het luisteren naar mensen met hun persoonlijk verhaal voor mij een onuitputtelijke bron van inspiratie.

Als toeschouwer krijg je via mijn beelden toegang tot mijn verwonderde blik, en zo tot je eigen geschiedenis.

walter@wvdp.be — wvdp.be —  walter vdp



#130502 - © wvdp

gevangen licht
minutieus verpakt in lagen
geheugen van de tijd
geduldig wachtend
op ogen die
 aftasten
 zoeken
 ontrafelen

een blik
die voelt en mijmert
in de stilte van het nu

walter van der perren